



Nieuwsbrief stichting iemand geeft om mij

Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan (Math. 25:40)

Veenendaal, mei 2013, nieuwsbrief nr. 22

Beste familie, vrienden en belangstellenden

Zo zit je in Srilanka, zo zit je in Nederland. Zo stap je in het vliegtuig naar huis, zo moet je nog een extra nacht doorbrengen in Dubai(waar we nog wel even oog in oog mochten staan met de hoogste toren van de wereld!). Zo eet je rice and curry en zo heb je weer te maken met de bruine boterham. Zo ben je in de wereld van Srilanka met al zijn drukte, warmte, herrie en chaos en dan ben je weer in het geordende Nederland. Zo mag je vrienden, broeders -en zusters, meisjes, werknemers en mensen ontmoeten in Srilanka, zo mag je weer deel zijn van je familie en vrienden in Nederland. Zo mag je de liefde van Jezus uitdelen in een land vol gebrokenheid, pijn en zorg en zo mag je die zelfde liefde weer uitdelen in je eigen omgeving. Na duizenden kilometers reizen per vliegtuig, auto en lopend, na 9 dagen van intensief bezig zijn op het project in Srilanka, na een lach en een traan, na gesprekken en plezier, na inspanning en ontspanning, na het vaststellen van korte -en lange termijndoelen, kijken we weer terug op een hele mooie, inspannende maar gezegende reis. We willen u in deze nieuwsbrief even deel laten zijn van ons project. We danken onze Heer voor al die mooie, waardevolle momenten met prachtige, unieke en lieve mensen in een omgeving vol gebrokenheid!



Ver(der) weg

In de afgelopen 9 dagen hebben we weer veel mogen zien, horen, bespreken, ervaren en doen! Het was weer goed om elkaar te ontmoeten en dingen met elkaar te delen. Het aantal meisjes blijft variëren tussen de 20 en de 25. Gezien de problematiek is dit ook een goed aantal. Zo kun je de aandacht geven die nodig is. Een aantal meisjes heeft het huis inmiddels verlaten om diverse redenen. Of hun "courtcase" is over of ze kunnen en/of willen naar huis of ze doen een studie. Ik denk aan Geetha, Arasi, Dilhani en Dulhari die naar huis zijn. Nadeesha en Darshani volgen een tandartsassistentopleiding. Meisjes die er even waren

en de liefde en aandacht kregen, maar nu weer hun weg proberen te vinden in het dagelijks leven. Andere meisjes die we kenden zijn uit beeld en anderen zoals Mihiri(bezocht het meisjeshuis met manlief en kind Dureksha), Harshani(hebben we thuis opgezocht in Matale) en zoals op deze reis Kalumini(gaat medicijnen studeren aan de universiteit van Batticaloa!!) kom je nog regelmatig tegen. Andere meisjes zijn er al lang(er) zoals een Rosy, Ruwani, Sunetra en Kumari. Meisjes gaan, meisjes blijven(of kunnen niet zo snel meer weg zoals Asjokomale en Hansika) en anderen komen. We denken aan Poesba, Netmi en Nimna. Allemaal meisjes met een eigen verhaal(*zie in de kaders*). Allemaal waardevol en geliefd, maar ook zo



Nieuwsbrief stichting iemand geeft om mij

Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan (Math. 25:40)

gekwetst, bezeerd en getekend! We hebben tijd met ze gedeeld! We hebben met ze gelachen, gehuild, gebeden, gezongen en gesport! Wat is het goed om dan de blijdschap te zien, de lichtpuntjes te midden van donkere periodes. Er zijn meisjes die naar school gaan of beginnen met hun school (Nimna bijvoorbeeld), andere meisjes zijn bezig met hun O-levels (Poernima) en andere meisjes werken rond het project (zoals Maduwanti). Voor andere meisjes kijken we naar de toekomst om ze misschien in te zetten middels een training binnen het project (Ruwani). Ook voor een meisje als Harshani (al weg uit het project, maar nu bijvoorbeeld voor een maand terugkerend) kijken we naar mogelijkheden van studie en werk.



Terugkijkend zijn alle verhalen van de meisjes even verdrietig. Elk verhaal staat op zichzelf, maar sommige verhalen blijven wel hangen. Ik bedenk mij nu een situatie van een van de meisjes die me raakt. Ze weet niet wie haar vader is. Haar moeder zit in de prostitutie en haar oma gaf haar weg aan de Boeddhistische tempel. Daar was een monnik die dit meisje aanbad, waar ze tegenop keek, die ze bewonderde. Juist deze monnik heeft haar tijden misbruikt. Ze was een tempelprostitutie. Nu mag ze hier zijn en geven ze haar liefde en geborgenheid. Een lief, aanhankelijk meisje die vele jaren is kwijtgeraakt. Een meisje dat de aandacht en echte liefde had moeten krijgen van de mensen die het dichtst bij haar stonden, maar die niet thuis gaven op het moment dat het nodig was.

Ook het inzetten van computers is iets wat we besproken hebben. Graag zouden we hiervoor een teacher regelen die de meisjes de basiskennis geeft van computers. Het is goed om de talenten van de meisjes te gebruiken en te benutten. We zien mogelijkheden van studie, van training, van ontwikkeling binnen het project. Je moet ook naar de toekomst kijken. Iedereen wordt ouder en daarom is het ook goed om jongeren mensen in te schakelen. Daarnaast zijn we op zoek naar een assistent voor de matron Letusha. Gezien het vele, zware, inspannende en verantwoordelijke werk is het goed om naast haar iemand te



hebben. We waarderen enorm wat zij in al haar loyaliteit mag doen. Dankbaar zijn we dat de werknemers er allemaal nog zijn. Dat zorgt voor stabiliteit en rust. Blij zijn we dat Babu terug is gekeerd binnen het project en nu samen met zijn vrouw Priya en zijn 2 kinderen op een huisje op de Polwatta woont. Kortom: dank voor al die mooie mensen waar we het voor mogen doen! Qua gebouwen en voertuigen hebben we de zaken ook doorgenomen. Zaken rond onderhoud van de gebouwen was een belangrijk punt. Hoe zorgen we in de toekomst voor de verschillende ruimtes: het grote meisjeshuis, het huis van Babu, het gastenverblijf, de gebouwde



Nieuwsbrief stichting iemand geeft om mij

Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan (Math. 25:40)

storeroom(waar werkplaats en garage in één zijn), maar ook het nog te realiseren nieuwe huis. Er zijn afspraken gemaakt over het verfwerk, de vloeren, het nog stukken van muren en het sanitair. Ook het egaliseren van een aantal gedeeltes van de weg is doorgesproken. Daarnaast is gekeken naar de nieuwe zaken. Er zal -en dat is verplicht!- in het meisjeshuis een kantoor worden gerealiseerd. Daarnaast zal bij het huis van Babu nog een extra kamer worden gebouwd i.v.m. het leven van een heel gezin in een ruimte.

Het ene verhaal is niet te vergelijken met het andere verhaal. Het een is nog schrijnender als het andere verhaal. Maar dat er meisjes van 10/11 jaar zijn die misbruikt zijn door een oudere man dan is dat walgelijk.. Een kind van die leeftijd moet genieten van de onbezonnenheid, de onschuld en zich geen zorgen maken. Deze kinderen zijn getekend voor het leven.

Ook hebben we gesproken over het gastenverblijf en het andere te realiseren gebouw. In het gastenverblijf komen zeer regelmatig gasten, familie en vrienden. Mensen die het project bezoeken, maar ook helpen en ondersteuning bieden. Daarnaast blijkt toch de noodzakelijkheid van een nieuw gebouw. Hoe groot dit precies gaat worden is nog niet helemaal helder, maar het zal een ruimte worden waar de meisjes die al weg zijn - zoals Mihiri - met hun gezin kunnen verblijven als ze het project bezoeken. Daarnaast kan het de ruimte worden waar Letusha zich kan terugtrekken(zit nu met een kamer altijd tussen al die meisjes!). Tenslotte gaat deze ruimte gebruikt worden voor de pijler evangelisatie waar we al heel lang gedachten over hebben. Meer en meer blijkt hier vraag naar te zijn. Een plek waar pastors zich kunnen terugtrekken voor gebed, vasten en meditatie!!!Geweldig! Daarnaast is er meer en meer de vraag naar Alphacursussen. Kortom: een geweldige mogelijkheid om dit te benutten in een land als Sri Lanka! Wat betreft de voertuigen zien we dat de wegen een behoorlijke aanslag hebben op de voertuigen. Dit heeft erin geresulteerd dat we een Tuk Tuk hebben aangeschaft! Zuiniger, goedkoper in gebruik en je ontziet de andere voertuigen. Deze worden gebruikt voor de langere afstanden!(zie plaatje!). Tenslotte zien we in de pijler zelfvoorziening en ontwikkeling ook mooie dingen. De kokosnootplantage gaat zijn gang, de fishfarming doet het prima, de verschillende dieren(ondergebracht in een nieuwe overkapping) leveren geld op, de groenten en fruit doen het prima, maar er is toch behoefte aan iets nieuws. Het is belangrijk dat de zelfvoorziening en ontwikkeling het huis onderhouden en niet andersom. Er zal worden gestart met een greenhouse. Een nieuw idee van development waarbij komkommers en tomaten zullen worden gekweekt. Juist in de moessontijd(november/december) als het hard regent kan dit prima doorgaan en geld opleveren. Een initiatief waar mee gestart gaat worden. De kas komt dicht in de buurt van het huis van Babu zodat hij ook dit in de gaten kan houden(watching!). De meisjes zelf zijn bezig met hun school, hun taken, maar ook met Batik(eigenlijk veel werk), kaarten maken, werken in de tuin, koken en naaien. We blijven zoeken naar andere mogelijkheden van education. Kortom: we zien stappen en ontwikkeling in deze pijler waar we heel blij mee zijn. We zijn blij met het project zoals het





Nieuwsbrief stichting Iemand geeft om mij

Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan (Math. 25:40)

draait en kijken terug op een hele goede tijd waar we veel hebben kunnen delen, bespreken en opzetten voor nu en voor de toekomst!

Mijmerend over de meisjes zie ik hun gezichten en kan ik mij niet voorstellen dat hun dromen wreid werden verstoord. Hoe de maatschappij, de religie zo verwrongen is. Hoe vrouwen in deze door mannen gedomineerde maatschappij hun gang kunnen gaan. Dank voor al die lieve mensen die zich inzetten voor deze meisjes. Mijmerend denk ik aan hun verhalen. Ik zie haar voor me, relaties gehad met drie verschillende mannen. Of zij die leefde op straat, waar was de liefde voor haar toen ze het nodig had? Of zij die 6 maanden een onwettige relatie had. Of zij die tijden samengeleefd heeft met een oudere man die haar vervolgens niet meer nodig had. Zij die werkte in een massagesalon? Zij die wees is en geen liefde kon krijgen. Ik denk aan haar die eigenlijk niet zonder seks kan omdat ze niet beter weet!? Of aan haar die bruuft verkracht en misbruikt werd. Aan haar die.....nu liefde en geborgenheid mag ervaren in het meisjeshuis. Maar vergeet niet dat het pijn doet, dat er littekens zijn, dat er worstelingen zijn met identiteit, dat er nachten zijn waarin alles zo groot weer zichtbaar wordt, dat er dagen zijn dat je misschien niet meer wil leven. Dan dank ik voor Hem, onze Heer, dat Hij deze meisjes niet loslaat en weet wat het is om door pijn en lijden te gaan! Dan geeft het mij rust dat ik het aan hem mag overlaten!



Dichterbij

Natuurlijk zijn we ons bewust dat het ondersteunen van het project niet had gekund zonder uw steun!! Ook in de afgelopen periode is er weer op alle mogelijke manieren meegeleefd, meegebeden en meegedacht. We kunnen onmogelijk iedereen bedanken, maar we willen het wel gezegd hebben: heel hartelijk dank voor al uw steun t.b.v. het project! Het is onvergetelijk en blijft u ons ook steunen in de toekomst? We weten van mensen die voor het project bidden. Dank! Ga daar a.u.b. mee door!!! Dank voor alle giften, donaties en sponsoringen in welke vorm dan ook! Misschien bent u al jaren donateur. Weet dat we u dankbaar zijn! Maar ook uw

gift wordt enorm gewaardeerd. Dank voor de tijd die mensen geven om zich in te zetten voor de naaste. Ik dank alle zusters die heel veel tijd steken in het maken van Bijbelhoezen, sieraden e.d. voor de stichting. Fantastisch dat jullie die liefde, tijd en energie geven voor de naaste verder weg. Dank aan boekhandel "De Rank" in Veenendaal en boekhandel "De Wedloop" in Barneveld dat we onze Bijbelhoezen daar mogen verkopen. Dank aan bakkerij Eshuis in Moerkapelle en (voormalig)bakkerij Snippenberg in Ede voor de actie die we via jullie mogen doen. Dank voor alle collectes die in verschillende kerken en scholen zijn opgehaald. Dank als er zendingsgeld mocht worden opgehaald. Dank voor acties die worden gehouden. Ja, we danken iedereen die het project steunt. Blijft u dat doen in de toekomst! *We kunnen niet zonder u, maar we willen het wel met u samen doen!*



Nieuwsbrief stichting iemand geeft om mij

Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan (Math. 25:40)

Gebedsfront

In de afgelopen 9 dagen, maar ook in de afgelopen 8 jaar hebben we al zo vaak ervaren wat de kracht is van gebed. Er is een geestelijke strijd gaande en de tegenstander wil alles kapot maken. Daarom is het zo belangrijk om te bidden. Zo vaak hebben we rond het project gezien dat satan probeerde dingen kapot te



maken door leugen en bedrog. Maar we weten dat we een machtige God in de hemel hebben die onze Kracht is. Daarom bidden we om kracht, bescherming, liefde, geborgenheid en wijsheid. We bidden dat God Zijn engelenwacht rondom het project, ja rond alle meisjes zet. We ervaren de aanvallen van de tegenstander, maar we zien bovenal ook de liefde, de rust en de kracht die er is op het project omdat Jezus Zelf daar een plaats heeft gekregen. Wilt u blijvend bidden voor het project? Er zijn veel gebedspunten, iedere keer weer, maar we willen er een paar uitlichten. Wilt u meebidden -en danken met onderstaande punten?

Laten we een muur van gebed vormen rond het project, een muur waar de tegenstander op stuk loopt!

Bidden

- om bescherming voor de meisjes, de werknemers en onze vrienden.
- om kracht in de dagelijkse omstandigheden (leven wordt steeds duurder!)
- om wijsheid voor Pieter in alle beslissingen die hij dagelijks moet maken!
- om kracht, hulp, wijsheid en liefde om de meisjes te helpen in hun grote problemen.
- dat de Liefde van Jezus meer en meer zichtbaar mag worden in het project, maar ook in Srilanka.
- voor Letusha als zij dag -en nacht in het meisjeshuis is en heel veel moet regelen!
- dat we als stichting de mogelijkheden mogen blijven houden om het project te steunen!
- dat de macht van de tegenstander wordt verbroken en dat Koning Jezus meer en meer zichtbaar wordt.

Danken

- voor al die mooie, waardevolle en lieve meisjes die geliefd zijn door God.
- voor een mooi project waar de Liefde van Jezus naar deze meisjes toe zichtbaar is.
- voor hele waardevolle vrienden en broeders -en zusters die we in Srilanka hebben.
- dat we als stichting de mogelijkheden hebben om het project te steunen.
- dat Jezus zichtbaar wordt in de levens van de meisjes.
- dat er in het project iedere keer weer nieuwe deuren worden geopend om bezig te zijn.
- dat we weer veilig zijn aangekomen in Nederland na ons projectbezoek.
- dat we een God in de hemel hebben die onze vader wil zijn! Aan Hem alle Eer!

Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van



Nieuwsbrief stichting Iemand geeft om mij

Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan (Math. 25:40)

de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op!



Tenslotte

We zijn enorm dankbaar dat we al 8 jaar mogen zorgen voor het project in Srilanka. Acht jaar waarin we gezegend zijn op heel veel manieren. Daarvoor onze dank! Toch zien we elk jaar weer wat we nodig hebben! We zien wat er nodig is om te overleven in Srilanka. We zien het dagelijks leven dat duurdert wordt. We zien mensen die tevreden zijn met wat ze krijgen. Mensen die het zwaar hebben, maar nooit klagen! We kunnen niet voor een ander denken, voelen of beslissen, maar neemt u het eens mee in uw overweging om ons te steunen. Misschien steunt u ons al jaren door gebed en financiën. Dan willen we u heel

hartelijk danken. Misschien volgt u ons al jaren via nieuwsbrief, site en facebook/twitter, maar steunt u ons nog niet. Mogen we dan vragen of u ons wilt gaan steunen. Alle beetjes helpen! . Misschien wilt u een actie houden of zoekt u een zendingsproject. Kijk dan op onze vernieuwde site www.iemandgeeftommij.nl. U helpt daarmee mensen die leven onder moeilijke omstandigheden. U kunt op de site alle informatie vinden over ons project. Ook kunt u ons via facebook en twitter volgen. Kijk u ook eens naar de Bijbelhoezen, sieraden e.d. die we verkopen. Altijd leuk voor uzelf of om eens cadeau te geven aan een ander. Tenslotte: dank voor uw aandacht en heel veel zegen in uw eigen leven!

Namens de stichting "Iemand geeft om mij",
Dick van Noort



(genomen op de afgelopen reis: Eastcoast, Pigeon Island)

p.s. de nieuwsbrief verschijnt één keer per jaar (april, na onze reis naar Srilanka). Verder zal Pieter vanuit Srilanka rond december een nieuwsbrief verzorgen. Voor de andere informatie verwijzen we naar de site, facebook en twitter. Heel hartelijk dank!

Postadres voorzitter: D.van Noort Hoochbeen 45 3905 WH Veenendaal tel. 0318-510907
Postadres secretaris: H. Lindhout Papaverlaan 41 2751 CC Moerkapelle tel 079-5932755
Postadres penningmeester: M.C. Wortman, Akkerweg 42 2751 CN Moerkapelle tel. 079-5933767
info@iemandgeeftommij.nl www.iemandgeeftommij.nl
bank rek.nr. 371323789
kvk nr. 24373042